

Een 'Bossche' Rosmalenaar?

De gemeente stelde zes jaar geleden een commissie in, die haar van advies moest dienen over 'Beroemde Bosschenaren'. Die commissie wees zes personen als zodanig aan, noemde zeven andere mensen 'bekend', nog eens tien 'interessant' en tenslotte zeven, 'die de aandacht verdienen', onder wie Jan Heijmans.

W.M.J. van den Elzen te Rosmalen schrijft nu aan de redactie n.a.v. mijn artikel in nr. 1, 2003: 'Jan Heijmans was inderdaad de nazaat van een echt Rosmalens geslacht en leefde en werkte ook in een periode dat Rosmalen een zelfstandige gemeente was. Ik meen dan ook haast zeker te weten dat je hem niet onder Beroemde Bosschenaren mag scharen. Hoe dan ook ik kan me wel voorstellen dat je Jan Heijmans: een man die zoveel expansie ten toon spreidde en zo veel goede dingen voor de medemens heeft gedaan, graag toe wilt voegen aan de Beroemde Bosschenaren maar laten we dat niet doen want ook wij hier in Rosmalen zijn trots en blij dat Jan Heijmans als Beroemde Bosschenaar zo veel voor anderen betekend heeft.'

W. van den Elzen.

Een interessant geval. Wanneer is of wordt iemand Amsterdammer, Groninger, Appingedammenaar of Bosschenaar? Doet geboorte wat? Verblijf in een stad soms en hoe lang dan? Wat te doen met gemeenten die 'democratisch' geannexeerd of toegevoegd worden aan andere gemeenten, zodat de oorspronkelijke naam, als gemeente, wettelijk zelfs niet meer bestaat? Oei, oei. Ik zie de lange tenen al. Je mag de annexatie van Rosmalen

een idiote beslissing vinden en dat vind ik. Een gemeenschap van ruim 25.000 mensen heeft natuurlijk het volste recht op haar zelfstandigheid, zeker als ze goed functioneert. De zaak werd nog schrijnender, toen het kleinere Vught volledig buiten schot bleef. De kwestie kreeg zelfs een uitgesproken pijnlijk aspect, toen de voorlaatste burgemeester van Rosmalen zich eerst bij herhaling vóór behoud van een zelfstandig Rosmalen uitsprak en na zijn merkwaardige benoeming tot burgemeester van 's-Hertogenbosch plotseling tegen. Dat laatste hoeft niemand te verbazen, omdat sommige mensen nu eenmaal even snel van mening veranderen als van ondergoed.

Er is nog iets: het voorstel Jan Heijmans in de rij van 'uitverkorenen' te noemen, is gedaan, notabene, door een geboren en getogen inwoner van Rosmalen, die de gemeente aan de commissie – waarschijnlijk om bij voorbaat iedere gevoeligheid te vermijden – had toegevoegd. Maar nog los daarvan, vind ik, dat je zelfs na een hoogst ongelukkig en betreurenswaardig besluit, maar wel democratisch zelfs maar met één stem meerderheid genomen, de nieuwe situatie dient te respecteren en te accepteren. Wat zou correct zijn? Misschien voor het nageslacht en vooral tot eer aan wie eer toekomt: Jan Heijmans, (Bosschenaar, maar geboren en getogen te Rosmalen, tot 1996 een zelfstandige gemeente). Je gelooft je eigen oren niet – even navragen is altijd goed – , wanneer nog geborener en getogener inwoners van Rosmalen mij met hun hand op hun goede hart verzeke-



Jan Heijmans (1902-1965) op zijn bidprentje.

ren, dat Jan Heijmans 'ergens ver in het noorden geboren zou zijn'. Kan het erger? Nee, dan maar liever gewoon Bosschenaar.

Theo Hoogbergen