

den (driemaal dus) de naam. Vlakbij, in het oude centrum, was een Petruskerk (12e eeuw), een H. Geestkerk en een H. Geeststraat. Ze hebben daar wel een kerk van de H. Drievuldigheid, maar die ligt, naar mijn aanvoelen, een heel eind buiten het oude centrum; de huidige bouw van die kerk stamt uit de 18e eeuw, maar dat staat een oude Trinitaskerk niet in de weg.' Dit is nog niet alles. Ik kreeg een derde brief. Hierin werd mijn blijkbaar toch te boude uitspraak dat in Nederland Triniteit of iets dergelijks niet als toponiem voorkwam, weerlegd, onder verwijzing naar het *Aardrijkskundig woordenboek* van K. ter Laan e.a. (1942), waar staat: 'Triniteit, gehucht onder Terneuzen, ten n.w. van Axel.' Ik kreeg er zelfs een uitdraai van een internet-tekst (www.terneuzen.com) bijgeleverd, een tekst van

Edwin Hamelink met iets over de geschiedenis van dit gehucht, nu blijkbaar een buitenwijk van Terneuzen. Een verklaring van de naam 'Triniteit' wordt jammer genoeg niet gegeven. Voorzover ik kan nagaan heeft Terneuzen geen Triniteitstraat. Mijn correspondent wees me ook nog op het bestaan van een dorpje Driewegen, dicht bij Terneuzen. Hij legt een verband tussen deze naam en het woord Triniteit, maar zo'n verband lijkt mij lang niet zeker, omdat het over verschillende locaties gaat: dit Driewegen ligt verder weg van Terneuzen. Er bestaat overigens nog een ander dorpje dat Driewegen heet, onder Borssele op Zuid-Beveland. Degene die het geduld heeft opgebracht om dit alles te lezen, zal begrijpen dat enig schaamrood mijn kaken ontsierde, maar dat ik anderzijds blij ben dat in de topo-

nymie de Bossche Triniteitstraat gezelschap gekregen heeft. Immers namen die maar één keer voorkomen zijn vaak het moeilijkst te duiden.

Met dit alles is een oplossing van het Bossche raadsel in de richting van 'driesprong' niet meer uit te sluiten, al weten we nog niets met enige zekerheid. De tweede zoekweg, namelijk met als uitgangspunt de aangetroffen vormen 'Trientraai', 'Trierentraai' en dergelijke, blijft dus ook nog open, zeker na de ontdekking van de schipper die 'groene wullen ofte trierentray' in zijn schip vervoerde (zie bladzijde 33 en 57 van deze jaargang).

Noot

1 Ik heb inmiddels gezien dat het Franse woord 'trinité' ook dezelfde betekenis kan hebben.

Rectificatie

In het artikel van Monique Brumans en Laurens Ruzius over *Operatie Market Garden* (Bossche Bladen, september 2004) werd

abusievelijk vermeld dat de 'belangrijke brug over de Zuid-Willemsvaart bij Best' vernield werd. Bedoeld werd: de verkeers-

brug over het Wilhelminakanaal bij Son, hier op een foto die afkomstig is uit Cornelius Ryan, *Een brug te ver* (Bussum zij).

